

Saxo – en hund i verdensklasse!

Af Majbritt Pedersen

Eller Saxo - en kongehund!

Sidste år i august fik vi vores 11 år gamle mellemschnauzer aflivet, det var svært både at sige farvel og at undvære en hund i huset efter så mange år. Vi var ikke helt klar til at få en ny hund, men som tiden gik og vores datter på 11 fik argumenteret for en ny hund, blev vi mere og mere medgørlige og interesserede, men hvilken race skulle vi nu se efter?

Internettet er jo helt fantastisk at få afklaret sådanne sager på, så vi nærmede os mere og mere racen der kunne opfylde vores behov for liv i huset. Inden da var vi lige omkring et par gadekryds, men da ingen kunne give os garanti på hvor store de ville blive og vi ikke var interesserede i et par pony-hunde, vendte vi tilbage til det sikre.

Og det sikre valg faldt på borderterrieren, en stor hund i en lille hund, udholdende, ikke pivot og med et vældigt gå-på-mod. Først måtte vi lige besøge Ulla og Preben, der har to hanhunde af slagsen, dejlige, charmerende og også lidt frække, så var vi overbeviste!!!

Så måtte vi på nettet igen! Og der fandt vi ham, med det sødeste billede og slet ikke til at stå for. Kennel Border to Border havde en rigtig god hjemmeside og jeg ringede straks Paul op for at få en hundesnak, han lagde ører til en masse spørgsmål og svarede venligt på dem alle, så til sidst måtte vi jo lave en aftale om at se hvalpene. De boede så ikke hos Paul og Kirsten, men ude på landet i Søster Svenstrup hos Klaus og Susanna, som har mor-hunden; Nuggi. Til alt held bor vi lige i nærheden så det var bare med at få lavet en aftale og så af sted!

Siden da er det gået slag i slag!! Den sødeste, blødeste og godmodigste lille han-hund kom hjem til os den 22. december sidste år. Hans kennelnavn er Knightrider men hos os hedder han Saxo. Klaus og Susanna har bare lavet de mest velstimulerede og sunde hvalpe, nu hjælper det selvfølgelig også at Poul og Kirstens Otto er far, men alligevel må vi konstatere at de har sendt nogle dejlige hunde hjemmefra, rolige og afslappede, meget lærenemme og intelligente, ingen kan måle sig er vi sikre på.



Saxo og Mia

Vi stortrives med ham, han byder på mange oplevelser og glæder, Mia på 11 er hans foretrukne ven, de nyder hinandens selskab i timer hver dag. Tit ligger han bare på hendes seng, den eneste seng i huset han må ligge i,

men han ved det godt! De går ture sammen og leger eller bare ligger sammen og nyder livet. Indimellem ser vi på hinanden og tænker "er det virkelig en hvalp" han er så afslappet og hviler i sig selv, han kunne sagtens være både 4 og 6 år! Troels på 15 er en anden slags ven, de leger mest og prøver kræfter.

Saxo er meget på arm, indimellem tror vi slet ikke at han kan gå! Han appellerer i den grad til omsorg og hygge og han størrelse gør at det er nemt at håndtere ham. Fx. når han har beskidte poter, så bare op på armen med ham og poterne ind under vandhanen, det er hurtigt og nemt. Og han finder sig idet, det er rart.

Vi har en aftale om at han ikke må ligge i sofaen. Det gør han så ikke, men det kan jo tolkes på den måde at bare han ikke RØRER ved sofaen så.....! Ja, på den måde kan man få lavet om på mange af sine principper hen ad vejen.

Når vi kalder ham en kongehund er det fordi han ikke så godt kan lide at ligge på gulvet! En pude, et tæppe eller en madras er at foretrække, her krøller han sig sammen og ligner, ja, en kongehund. Én ting har vi holdt fast i og det er hans soveplads om natten. Vi havde mange overvejelser men er endt med at han sover i et bur om natten. Han startede i en transportkasse den første nat, sagde piv 2 - 3 gange og har siden ikke sagt en lyd, men elsker sin soveplads. Transportkassen blev for lille at sove i men vi bruger den når vi kører i bil, det er sikkert og rart for Saxo, han hviler sig dejligt i den. Til natlig brug har vi købt et Cabana bur/telt. Det er vældig praktisk og hyggeligt, Saxo suser derind når det er sovetid, siger ikke en lyd hele natten og bliver først lukket ud når vi står op. I weekenden sover han snildt 8 - 9 timer.



Hele familien holder af ham, han er ikke anmassende, siger goddag men går så videre med hans legetøj eller bidepinde. Saxo har fået en legetøjskurv hvor alle hans ting og sager er i. Klaus og Susanna havde en kasse med legetøj som hvalpene elskede at rode i. Efter kort tid hjemme hos os fik han sådan en plastic kurv og han var helt med på hvad den skulle bruges til med det samme. Den står fast i køkkenet hvor han er til daglig, når vi er på arbejde, og han står simpelthen på hovedet i den, ligger i den og finder de bedste legeting og gnaveben der nu skal bruges. Det mest utrolige er at han ikke en eneste gang har bidt i kurven, eller i noget som helst andet der ikke var hans. Alene hjemme i 6 timer hver dag klarer han også uden problemer, han er i vores køkken hvor han har været helt fra lille, her er han tryk og hans transportkasse står fast her. Hverdag er det en glæde at komme hjem til ham, vi deles om at være hjemme senest 14, for ellers er det synd for ham!!! Han er meget forkælet men på den gode måde, synes vi.

Vi går også til træning med ham, det er i Søster Svenstrup lige ved siden af Klaus og Susanna. Her går også 2 kuldbrodre, Gandalf og Pelle, det er stor glæde for os alle at se hvalpene lege og nyde hinandens selskab. Saxo har et stort selvværd, han er ikke bange for NOGEN, heller ikke de meget store hunde, han holder halen højt løftet, han jager dem, knurrer højlydt, lægger sig oven på dem og vil i det hele taget meget gerne dominere. De store hunde ser ud til at tænke "nå, så lad ham dog", måske sætter de ham på plads en dag, så må han lære af det. Det er dog ikke helt nemt at lære ham øvelserne

for han er ikke særlig madglad, vil hellere lege når nu vi er kommet af sted og der er så mange legekammerater omkring ham. Herhjemme er det praktisk at han ikke er madglad, vi slipper for meget tiggeri og han slipper for meget skæld ud.

Idet hele taget er vi bare så glade for ham, det har været sådan en dejlig oplevelse at få en hvalp i huset igen og vi nyder at have ham imellem os. Vi har ikke en gang været i tvivl om, om det nu var den rigtige beslutning, det er bare den store kærlighed og vi tror den er gengældt!!