

Kronede dage

Vi kommer jævnligt på besøg hos én, der hedder Morfar.

Når vi er der, får jeg en masse godbidder - af ham!!

Hofdamen giver som sædvanligt ikke ved dørene, men jeg har fundet ud af, at jeg kan snøre ham dér Morfar.

Det er sjovt at være dérnede. Der er mange nye dufte - og så har jeg (selvfølgelig) min egen stol, så jeg kan følge med i alt, hvad der foregår ved bordet.

Jeg har ikke fundet ud af, om han hedder Morfar eller om det er hans titel.

Hofdamen siger tit: "Find Morfar"!

Men hvorfor skal jeg dog dét??

Jeg véd, han fløjter på en bestemt måde, når han har en haps til mig - og ellers skal jeg bare kigge på ham med mit sædvanlige blik. Så lyster han. Så det ER nok en titel i stil med Hofdamen.

Det er herligt at ha' flere til at varte sig op.

Jeg skulle over til mor og far for at se deres lille nye hvalp Felix.

Morfar og Hofdamen ville med.

Heldigvis var Megan ikke hjemme - jeg så hende i hvert fald ikke.

Men Otto og den lille nye var der.

Jeg ved jo godt, jeg ikke må gnaske i de små, så jeg skyndte mig op i stolen og placerede mig bag Hofdamen.

Der er jo ingen grund til ballade - når jeg har hende til at tage det overordnede ansvar.

Det gik fint - jeg fandt osse et lækkert ben ude på græsplænen. Det tog jeg med ind under sofaborde, så jeg kunne hyggegnaske, mens de 2-benede fik noget andet.

Felix var meget interesseret, men jeg kom bare med en lille bitte dyb brummelyd - og så nøjedes han med at kigge.

Så han var nu ikke så slem, som jeg havde frygtet.



Ude på græsplænen rystede Hofdamen sørme op med nogle godbidder til os alle 3.

Jeg sørgede selvfølgelig for at komme tættest på!

Vi gik osse tur ved stranden.

Felix er jo så lille og nysgerrig, så han tumlede efter mig hele tiden, men jeg ændrede bare kurs, når han kom for tæt på.

Jeg ville jo gerne ha' muslinger, og dem er der rigtig mange af på stranden.

Jeg var lidt forsigtig med bare at tage dem, for jeg kender jo Hofdamen.

Hun bliver tosset, når jeg prøver at snuppe alt, hvad der lugter godt.

Men hun har åbenbart ikke noget imod, at jeg spiser muslinger.

MUMS - det er bare SÅ lækkert.

Felix ville efter Megan (eller var det Otto), da der skulle hentes noget ude i vandet.

Han var jo ikke så klog, så han blev helt forskrækket, da han opdagede, han stod ude i vandet - så kan det ellers nok være, han kom ind på sandet igen.

Ha! Det er længe siden, jeg har gidet at få våde poter.

Det var nu en dejlig dag - mange dufte på turen ud og hjem - men jeg var sørme osse træt efter den lange dag.

Og i toget både ud og hjem var der selvfølgelig nogle, der ville nusse mig. Og dét får de så lov til - når de nu så gerne vil!

Når vi er nede hos Morfar, lægger jeg mig i hans lænestol, når jeg ikke gider snakke med dem - og når jeg ved, at der ikke falder godbidder af den næste times tid.

Så kan jeg lige så godt hvile mig, så jeg er frisk, næste gang de rører på sig.

Emmy