

Kronede dage

Hun har gjort det igen - Hofdamen.

Denne gang var jeg virkelig ved at dø af sult!!

Det startede for en uge siden.

Hun havde slæbt mig til et trimmekursus på Sjælland - NU MÅ hun da snart ha' lært det!!

Der blev pillet og plukket og hevet - og selv om hun havde en masse hapser med, som jeg meget opmærksomt havde fulgt med i, da hun lavede dem, så var det skam ikke noget med, at jeg bare fik hapser hele tiden. Tvært imod gav hun til højre og venstre af MINE hapser. *fnys*

Nå, men da alt dét pelshiveri var overstået, skulle jeg bedømmes.

TÆNK!!!

Jeg fik at vide, jeg var for tyk - og jeg skulle tabe mellem 100 og 200 gram - inden jeg skulle på Borderskue ugen efter.

Tak for dén!!!

Hofdamen har nøglen til spisekammeret - så uanset min utilfredshed, så vankede der ikke megen mad.

Jeg tror, hun nyder det. Der ER altså noget sadist over hende!!

Efter nogle dage opdagede jeg - på en af mine mange daglige runder, at hun ikke havde fået låst forsvarligt af for bøtten med mine tørrede grisehaler og griseører.

Dét var et lyspunkt for min kraftigt indslunkne mave.

Jeg spredte det ud over gulvet, så jeg bedre kunne smage på det forskellige og vælge, hvilken rækkefølge, jeg skulle spise det i.



Men i min gnaskeiver tog jeg én af halerne med hen ved døren, hvor hofdamen sad lige bag ved og klaprede på tastaturet.

Hvor dum kan jeg dog være.

HUN hørte straks, at jeg knasede - og så var den fest forbi.

Pokkers osse.

Så var der absolut NUL mad i madskålen ... pokkers osse.

I går slæbte hun mig så med til Borderskue - min mor var der osse, og de to sad og gnaskede wienerbrød og andre lækkerier - men MIG!!

Næhhh nej. Ikke en krumme.

Og mine godbidder blev bare givet væk - jeg fik næsten ikke nogen!!

Jeg skulle osse ind i "ringen" og rende - dér hvor alle de andre hunde osse rendte rundt, og så kom jeg op på et bord, hvor der skulle pilles og mærkes.

Det kan jeg godt li'! Jeg elsker at blive nusset - og som tak fik jeg en pose mad og tre dåser - osse med mad!!

Men tænk!!! Selv om det er mit, må jeg ikke bare selv tage af det.

Jeg ville ønske, der var et sted, hvor man kunne klage over uduelige hofdamer!!

Dronning Emmy